

Velfærdminister Karen Jespersen
Socialudvalget
Undervisningsudvalget
 Kommunaludvalget

Synshandicappet savner kompenserende undervisning

Tab af synsevne er meget belastende i nutidens informationssamfund, som stiller store krav om let adgang til it informationer og store færdigheder i brug af elektronisk udstyr og tilegnelse af informationer fra centralmagten og andre instanser.

Som synshandicappet er man afskåret fra informationer fra aviser, tidsskrifter, lovtekster og cirkulærer samt fra tv og anden billedinformation. Derfor er internetadgang meget betydningsfuldt.

I Danmark er indtrykket almindeligvis, at personer, der får et handicap, får mulig kompensation for mistede færdigheder via tekniske hjælpemidler og kompenserende undervisning. Således at de bliver i stand til at fungere bedst muligt i forhold til tidligere færdigheder og livskvalitet. .

Vedlagt er et bilag, der beskriver, at samarbejde mellem berørte instanser ikke altid er optimalt. Rimelig kommunikation og samarbejde mellem eksempelvis de instanser, der udleverer hjælpemidler, og de der skal undervise i brugen af udstyret bør være velfungerende.

At udlånt udstyr f.eks. til synshandicappede er af høj kvalitet, er uden betydning, hvis undervisning i brugen af udstyret er mangelfuld eller værdiløs.

Kvalificeret undervisning skal starte snarest muligt efter handicappets opståen. Det er absolut ikke hensigtsmæssigt, hvis undervisning i brug af de udlånte hjælpemidler først etableres et halvt eller helt år efter handicappet og behovet er opstået og udstyret udleveret. Så bliver den handicappede unødvendigt irriteret og frustreret.

Hvorfor får ny-synshandicappede ikke kompenserende undervisning efter behov?

Med venlig hilsen



19.03.2008 H.C.Schjerning

Hans Clausen Nissen Schjerning
Kærparken 1, 9800 Hjørring, 98 92 93 50

Ressourceespild og handicapsvigt

Efter at have haft et godt syn hidtil mistede jeg synsevnen på det ene øje 29/03/08 og 26/06/08 på det andet øje (synsrest 1%). Syns- og Teknologicentret i Aalborg forsynede mig hurtigt med udlånt udstyr af bedste tekniske standard. De udlånte apparater bestod bl.a. af bærbar pc og talesynteser til pc.

På Dansk Blindesamfunds kursus i august/oktober lærte jeg at skrive på pc uden at kunne se tastaturet. På et efterfølgende kursus i oktober/november skulle læres brugen af mail og internet + scanner. Også dette kursus havde en lærer med undervisningserfaring med svagtseende, der kun skulle have forstørret 2-6 gange, medens jeg skulle have forstørret 24 gange. Udbyttet af dette kursus var tæt på nul.

Derefter blev jeg lovet mere intensivt kursus. Kursuslederen meddelte, at ingen kursister ville deltage i december måned. I januar 2008 meddeltes, at jeg ville blive undervist individuelt, på 5 aftalte tidspunkter var jeg klar, men jeg ventede forgæves. Den ene gang blev der ringet afbud, de andre gange kom der blot ikke nogen.

I februar-marts er jeg nu tildelt besøg af to "undervisere". Den ene er helt blind, hun skal undervise mig i brug af genvejstaster på den bærbare pc. Af gode grunde har hun aldrig set en sådan, men hun har heller aldrig før haft en sådan mellem hænderne. De første to timer gik med at føle sig frem til hvor tasterne var, næste gang kunne hun end ikke starte maskinen. Efter en times tid enedes vi om at stoppe forsøget, hvorefter vi hyggede os med en kop kaffe. Den næste gang brugte hun to timer med at finde ud af tasternes placering og deres indbyrdes afstand. Den anden underviser har brugt fire timer i forsøg på at få apparatet til at fungere (hidtil forgæves).

Det vil sige, jeg har nu i ti timer siddet ved siden af en såkaldt underviser uden at få det mindste udbytte i anvendelse af det tilsigtede, nemlig at kunne bruge genvejstaster for at kunne anvende udstyret

Efterhånden er jeg ret frustreret over ikke at kunne fortsætte/genoptage mine mange gøremål som f.eks. aktiv formand for Frie Elforbrugere, som bl.a. forudsætter elektronisk kommunikation til Christiansborg, forskellige ministerier, medier samt forenings- og medbestyrelsesmedlemmer m. fl.

Det jeg savner allermost er nok at kunne læse e-mail og elektroniske meddelelser samt love og cirkulærer, som er udlagt på internettet.

Det er ikke rart at føle sig sat uden for sædvanlig adgang til orientering om samfundet og dets virke.

19.03.2008 H.C.Schjerning

Hans Clausen Nissen Schjerning
Kærparken 1, 9800 Hjørring, 98 92 93 50