

Landsforeningen Godhavnsdrene.

Til Folketingets Socialudvalg

Vi fremsender hermed en hvidbog som vi har fået trykt efter vores kongres i København og Århus i 2007 med henblik på at man i fremtiden ikke skal glemme hvilke horrible forhold som tidligere anbragte på de danske institutioner, levede under.

Som vi ser det, gentager historien sig igen og igen. Mange taler om det, vi råber højt om det og en masse mennesker gør en kæmpe indsats for at stoppe denne vanvittige mishandling af børn, men dem der har magten; det være sig både de folkevalgte og dem der stadig arbejder med anbragte børn, de vender stadig den forkerte kind til.

Jo; vi kender mange institutioner hvor man ved at børn ikke skal opdrages med tæsk, men med kærlighed. Men så længe der bare er en eneste institution, forstander eller medarbejder der ikke har fattet det; Ja; så råber vi stadig højt.

Vi håber at dem der læser denne bog, vil tænke sig om en ekstra gang:

Fik i selv den kærlighed som børn har krav på?

Har i opdraget jeres børn med kærlighed?

Giver i stadig jeres børn et knus og siger at i elsker dem?

Husk blot på at jeres børn ikke selv har bedt om at komme til at leve i en verden som er ved at falde fra hinanden. De har krav på din kærlighed og så kunne det jo være at de videregav deres kærlighed, så vi kunne få en bedre verden at leve i.

Brug bogen, kopier den og fortæl om den.

Og husk så lige på at, mange af de anbragte børn som samfundet, med div. Forstandere i spidsen, fik mishandlet og ødelagt, det er dem der i dag sidder på et sidespor, fuld af bitterhed til samfundet (altså dem der har overlevet)

Hvis nogen er interesseret i at vide mere om os, er vi at finde og kontakte på:

www.godhavnsdrene.dk

poul@godhavnsdrene.dk

jassa@mail.dk

Med venlig hilsen fra Godhavnsdrene.

En forening af tidligere anbragte.

Note:

Hvidbogen er fremlagt i udvalgssekretariatets arkiv.