



## Hvilken form for BOB skal vi have?

Af **Carsten Steno** - Chefredaktør  
Mandag den 10. marts 2008, 22:30

**BOB er populær på Køge Sygehus. Også selvom BOB ikke er et kæledyr. BOB står for bedst og billigst og er et web-baseret stykke software, der gør det nemt for lægerne at vælge den bedste og billigste medicin til patienterne. Via BOB forventer sygehusene på Sjælland at kunne spare op til 50 mio. kr. om året.**



Foto: Scanpix

BOB leveres af et mindre IT-firma, Rehfeld A/S i København. Programmet er blevet til i kraft af et tæt udviklings-samarbejde mellem lægerne i Køge og Rehfelds programmører. Sammen har de skabt et system, der gør lægernes hverdag nemmere, patienterne tilfredse og sikrer, at vi hårdt plagede skatteydere ikke kommer af med endnu flere penge til det offentlige hospitalsvæsen. BOB rummer på sigt også kommercielle perspektiver for Rehfeld. Man slås med de samme problemer omkring medicinvalg i de øvrige nordiske lande. Ad åre kan nye versioner af BOB blive en eksportsucces.

BOB er et godt eksempel på, hvordan samarbejde mellem private virksomheder og offentlige institutioner bliver til innovative produkter. Desværre er eksemplet ret enestående, for i disse år centraliserer staten og kommunerne deres indkøb som aldrig før. Men det resultat, at stadig færre virksomhederne får lov at udvikle nye produkter sammen med det offentlige.

Tankegangen bagved er drevet af økonomerne i Finansministeriet, som har fået oprettet SKI, Staten og Kommunernes Indkøb. Ligesom private virksomheder skal det offentlige købe »bedst og billigst« ind. Samlet køber alene staten ind for 27 milliarder kr. om året og kommunerne for endnu mere. Det er købermagt, så det vil noget. Derfor er der i de senere år indgået en lang række »rammeaftaler« med større leverandører, der ifølge Finansministeriet har sparet staten for over 400 mio. kr. på årsbasis. Aftalerne gælder alt fra IT til kontormøbler, fødevarer, kommunikation, konsulentytelser og tryksager. Bruger man de godkendte leverandører, slipper man for at sende købet ud i licitation. Alene i 2006 blev der omsat for over otte milliarder kr. via aftalerne.

Spørgsmålet er, om de 400 mio. kr., staten har sparet ved at købe stort ind, holder i længen.

I Danmark vejer den offentlige sektor tungt i økonomien. Når den centraliserer sine indkøb, får det stor betydning for erhvervsstrukturen i Danmark. Der bliver simpelthen færre leverandører og virksomheder tilbage. Færre leverandører betyder mindre konkurrence, og mindre konkurrence betyder ringere produktudvikling og mindre innovation.

Centraliseringen af de offentlige indkøb sker på et tidspunkt, hvor politikerne efterlyser mere innovation i dansk erhvervsliv. Som statsministeren har sagt: Vi skal ikke leve af at være billigst, vi skal leve af at være bedst.

Men hvordan bliver vi det? Vi kan bl.a. blive det, ved at den offentlige sektor optræder som en kvalificeret indkøber, der efterspørger systemer, som kan løse sektorens mange opgaver og problemer i samarbejde med private virksomheder. Som f.eks. BOB-programmet, der gør det lettere for lægerne på Køge Sygehus at vælge den bedste og billigste medicin. Netop fordi den offentlige sektor er så tung, som den er i Danmark, gælder det om at få kommercialiseret sektorens store viden og know-how.

Skal det offentliges indkøb alene styres over centrale indkøbsaftaler, kan man godt glemme alt om innovation og produktudvikling i samarbejde med private.

Det spørgsmål, man må stille politikerne, er ganske enkelt: Hvilken form for BOB skal vi have? Den form for bedst og billigst, som er indeholdt i store statslige indkøbsaftaler, eller den form for BOB, som er skabt i samarbejde mellem lægerne på Køge Sygehus og innovative danske IT-udviklere?

Bærer vi os lidt mere smidigt ad, kan vi måske få begge dele, men det kræver, at politikerne i første omgang sætter de overivrige stordriftsøkonomer i Finansministeriet på plads.

cs@erhvervsbladet.dk

**Luk vindue**