

JØRGEN OLSEN
KILDEPARKEN 28 8660 SKANDERBORG
TLF.: 86 52 50 40 MOBIL: 26 35 86 52
E-mail : j.a.olsen@get2net.dk

Kirkeudvalget (2. samling)
KIU alm. del - Bilag 56
Offentligt

Skanderborg den 6. Maj 2008

FOLKETINGETS KIRKEUDVALG
Som elektronisk forsendelse

VEDR. : VORE LANDSBYKIRKERS FREMTID OG OM KIRKELIV M.M.

Kirkelukninger er på vej. Inden længe vil de også ramme udsatte landsbykirker, ikke mindst i Jylland. --- Gennem mange år har jeg ventet på en ændret udvikling. Selvom nogle kommuner har visse aktiviteter, flytter det ikke på resultatet. De svageste sogne, med de lukningstruede kirker, mangler støtte. - Nu udfordre jeg 'kirken' !! Et initiativ fra kirkelig side, kan 'flytte' tingenes tilstand. --- Jeg henstiller til Kirkeudvalget om opmærksomhed herpå. Jeg skønner, at vi om få år har ca 100 landsbykirker uden anvendelse i Jylland.

Nedlæggelserne er påbegyndt med såkaldte 'lejlighedskirker', som kun benyttes til særlige 'lejligheder', f.eks. begravelser af nært tilknyttede. En tidsmæssig kort horisont. -- Jeg gør opmærksom på, at Kirkeministeriet ikke har registrering heraf, og at omfanget har en størrelse som Kirkeudvalget bør have opmærksomhed på.

Folkekirken tager ikke imod. -- Biskopperne skubber det fra sig, og venter på menighedsrådene. **Men menighedsrådene kan ikke løfte opgaven. -- De 'virkelig udsatte' sogne har ikke kræfterne og 'de stærke' har nok i sig selv.**

Folkekirken er en statskirke, der 'lever som den gør' alene i kraft heraf. Dette grundlag kan hurtigt ændre sig politisk, og jeg opfordre til 'rettidig omhu'.

Landsbyernes forfald er ansvarsløst. En del af vor kultur forsvinder. En nedlagt bykirke kan måske finde anden anvendelse, men en landsbykirke i en 'nedlagt' landsby, har næppe nogen mulighed. - Jeg opfordre til at medvirke til nye tiltag. - Kirkens delagtighed kan 'gøre en forskel'. -- Om yderligere betragtninger henviser jeg til min hjemmeside www.setnedefra.dk

Herunder også med opmærksomhed på min opfordring til oprettelse af et fælles embede som '**Landsbypræst**', der kan sende det fornødne 'signal' fra kirkelig regi, rejse ud og tale sagen ved såvel gudstjenester som møder. Vi har 'gadepræster', 'studenterpræster', 'sygehuspræster', 'fængselspræster' etc. Nu er tiden til at tale landdistrikternes fremtid, og sikre 'liv' omkring de mange truede landsbykirkers fremtid.

Det er nu der er brug for et initiativ. Om få år er det for sent. Min vurdering er, at tiden er gunstig hertil. --- Jeg forventer jeres stillingtagen og delagtighed.

Jeg kæder her yderligere et emne til samme skrivelse. Om end et 'andet' emne, så for mig en nøje sammenhæng. For at 'udvikle' kræves revision af det etablerede. Skal kirken bruges i en fremtid, det være sig i landsbyerne som over alt i landet, så må og skal 'kirkelivet' under revision.

Jeg gør derfor samtidig opmærksom på en anden artikel på www.setnedefra.dk der handler om **Kirkeliv og Teologi (eller Folkekirke nu, men hvor længe ?)**. Jeg har gennem de seneste år studeret en del teologi, og indset, at 'vi' mangler at få revideret mangt og meget af vore tolkninger, læsninger og ritualer.

Sagt rent ud, så er jeg rystet over, hvad vi i vort veluddannede samfund 'foregøgles' med, i vor statslige Folkekirke. Kirkens liv i form og indhold, er ikke blevet revideret i forhold til den eksakte viden der forefindes og dermed heller ikke forberedt til, hvad der yderligere vil komme i løbende forskning. Én af de professorer jeg har gået hos, og som hævder at have uddannet mere end halvdelen af alle teologiske præster, har udtalt, at han ofte tager til gudstjenester hos gamle elever, men føjede til, at når han hørte dem på prædikestolen, havde han svært ved at genkende dem fra deres studietid.

Eller fra et foredrag med biskoppen fra Lolland-Falster, der fortsat rejser ud og holder foredrag om 'Dommedag Nu'. Han sagde ved et sådan foredrag bl.a., at "Teologiske professorer ikke har forstand på at være kristne !!" --- Men det er således den samme biskop der skal sikre, at en 'ansøger' til et præsteembede skal være cand.theol., for netop at have tillært sig de teologiske professorers faglige viden.

Jeg efterlyser Kirkeudvalgets medvirken til større værdighed overfor medlemmer af Folkekirken, og en ansvarlig sammenhæng i vor 'Statskirke'. Vi lever i en 'videntid' og lever som samfund af 'viden'. --- Men 'kirken' er et 'andet sted'. --- Desuden henviser jeg til mine kommentarer i omtalte artikel om '**Præsteløftet**'. -- Hvordan kan I dog sidde uanfægtet overfor et sådan indhold -- i vor tid ?? --- Umiddelbart ser jeg præsteløftet som en 'håndfæstning' til det 'uforanderlige' fra Luthers tid, og dermed en 'håndfæstning' til hindring af udvikling, **trods megen ny viden**. Således også ud fra den faglighed, præsterne har modtaget gennem den teologiske uddannelse.

Desuden håber jeg Kirkeudvalgets medlemmer vil lytte til mig når jeg siger, at jeg efterlyser en gennemgribende nyorganisering af Folkekirken, helt ned til menighedsrådene og op til en overordnet ansvarlig ledelse, der kan påtage sig et ansvar for den fremtidige udvikling. --- Dette som forudsætning i den samlede helhed, omkring såvel udvikling af truede landsbykirkers fremtid, og som 'kirke' i almindelighed, omkring kirkeliv, fortolkninger etc..

Det vil glæde mig, om Kirkeudvalget vil tage imod min anmodning om opmærksomhed og stillingtagen til omtalte emner.

Venlig hilsen

Jørgen Olsen