

Udenrigsministeriet

Den 28. september 2007

Spørgsmål fra Udenrigs-
udvalget til udviklingsmini-
steren af 6. september 2007.
URU alm. del - spørgsmål 70.

Spørgsmål 70:

Er det rigtigt forstået, at når Danmark yder budgetstøtte til et udviklingsland, kan landet selv frit vælge, hvilket formål pengene skal gå til, f.eks. uddannelse, sundhed eller infrastruktur?

Svar:

Nej, det er ikke en korrekt forståelse. Når Danmark yder generel budgetstøtte, vil det altid være baseret på et udviklingslands samlede fattigdomsstrategi, herunder mål for sundhed og uddannelse. Forudsætningen for støtten er en seriøs dialog om, hvordan fattigdommen bedst reduceres, eksempelvis gennem styrkelse af uddannelses- og sundhedssystemerne, bedre rammer for erhvervsudvikling, og reformer af den offentlige forvaltning. Processen udmøntes i landenes fattigdomsstrategier, og før der kan ydes generel budgetstøtte skal der være enighed om gennemførelse af reformer og afsættelse af de fornødne ressourcer, mekanismer for koordinering og effektivisering af den samlede udviklingsbistand, samt monitorering af, om aftalerne faktisk bliver overholdt, herunder om landets finanslov bliver gennemført som aftalt.

Hvis Danmark herefter beslutter at yde generel budgetstøtte, indgår pengene direkte i samarbejdslandets statskasse på lige fod med dets egne midler og midlerne fra de øvrige budgetstøtte-donorer. Danmark finansierer dermed sammen med andre donorer en del af landets samlede finanslov, som er udmøntningen af dets fattigdomsstrategi. Budgetstøtten indgår som en del af debatten om den årlige finanslov, hvilket medvirker til at styrke parlamentets rolle, og den bliver udbetalt igennem modtagerlandets egne systemer. Hertil kommer, at de fleste donorer, herunder Danmark, i sammenhæng med deres deltagelse i et budgetstøtteprogram yder bistand til kapacitetsopbygning af en mere effektiv offentlig forvaltning, bedre regeringsførelse og korruptionsbekæmpelse.

Det er den samlede bistandspolitiske pakke, der under de rette forhold kan være med til at styrke den offentlige forvaltning og forbedre adgangen til eksempelvis uddannelse og sundhed.