

Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling

Udvalget for Videnskab og Teknologi
Folketinget
Christiansborg
1240 København K

Til orientering fremsendes hermed mit talepapir fra samrådet i Videnskabsudvalget onsdag den 25. april 2007 vedrørende danskernes it-færdigheder.

Med venlig hilsen

Helge Sander

3. maj 2007

**Ministeriet for Videnskab
Teknologi og Udvikling**

Bredgade 43
1260 København K
Telefon 3392 9700
Telefax 3332 3501
E-post vt@vtu.dk
Netsted www.vtu.dk
CVR-nr. 1680 5408

Dok nr. 180944
Side 1/2

Samråd (åbent) i Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi onsdag den 25. april 2007 om danskernes it-færdigheder – UVT – alm. del – spørgsmål O.

DET TALTE ORD GÆLDER

Spørgsmål O:

Ministeren bedes redegøre for udviklingen i danskernes It-kompetencer, som den er blotlagt i den seneste rapport herom fra Teknologisk Institut, jf. alm. del – bilag 143 og herunder redegøre for, Hvad har ministeren gjort siden den seneste rapport i 2005? planerne for at vende den negative udvikling? hvorfor ministeren ikke offentliggjorde rapporten straks, da den var afleveret?

Svar:

Jeg vil gerne starte med at sige, at IKT-færdigheder er et område som vi til staidighed bør have fokus på.

Gode IKT-færdigheder er en af mange forudsætninger for, at vi får de fulde gevinster ud af den nye teknologi.

Jeg vil også gerne slå fast, at rapporten fra Teknologisk Institut viser, at vi har et ganske godt udgangspunkt.

Mere end 60 % af danskerne ligger i den bedste eller næstbedste kategori.

Samtidig udpegede det anerkendte institut World Economic Forum i marts 2007, det vil sige i sidste måned, Danmark som verdens bedste it-nation blandt andet baseret på en vurdering af borgernes IKT-færdigheder.

Så jeg vil på den baggrund sige, at det kan altså ikke stå helt skidt til når Danmark er nr. 1 i verden.

Det skal selvfølgelig ikke blive en sovepude.

Det giver naturligvis stof til eftertanke, at relativt mange danskere ikke har IKT-færdigheder som giver dem adgang til at få gavn af de muligheder som den nye teknologi skaber.

I forbindelse med indkaldelsen til samrådet er der blevet spurgt til, hvad jeg har gjort siden den seneste rapport fra 2005 om samme emne.

Jeg har iværksat en række initiativer, som alle understøtter udviklingen af danskernes IKT-færdigheder.

**Ministeriet for Videnskab
Teknologi og Udvikling**

Side 2/2

Som eksempler kan jeg nævne i flæng:

- Bedst på Nettet
- borger.dk
- it-borger.dk
- Netsikker nu!
- Digital signatur
- Initiativer på handicaptilgængelighed
- En forestående strategi for IT-understøttet læring

Det er alle projekter eller initiativer, der på mange forskellige måder medvirker til at forbedre danskernes IKT-færdigheder.

Der er også blevet spurgt til hvad har gjort for at vende den negative udvikling.

Her må jeg altså igen pointere;

Det står altså ikke så dårligt til i Danmark
Og nogen negativ udvikling er der afgjort ikke, at der er tale om.

Men vi skal naturligvis være opmærksomme på udfordringerne.

Vi har et rigtig godt udgangspunkt til at blive bedre på med det kendskab vi har til danskernes IKT-færdigheder.

Der skal dog ikke herske tvivl om, at regeringen ønsker at danskerne skal have mulighed for at udnytte potentialet i den digitalisering som vores samfund er midt i.

For at udnytte dette potentiale er det vigtigt, at det offentlige stiller digitale tjenester til rådighed for borgerne.

Det skal være tjenester af høj kvalitet som danskerne kan trygt kan anvende.

Det er gennem det offentliges udbud af de bedste og mest brugervenlige digitale tjenester, at vi skal motivere danskerne til at blive endnu bedre IKT-brugere.

For at følge denne udvikling har regeringen udarbejdet det IKT-færdighedsbarometer, som præsenteres i rapporten fra Teknologisk Institut.

Barometret giver som noget helt nyt en status på danskernes IKT-færdigheder.

Regeringen vil på den måde løbende følge, hvilke initiativer der fungerer.

Og hvor der er brug for en ekstra indsats for at styrke anvendelsen af IKT i danskernes hverdag.

Borgernes IKT-færdigheder stod højt på dagsordenen på det første møde i det nye IKT-råd den 8. marts 2007.

I den forbindelse glæder jeg mig over den aktuelle debat, der kvalificerer en bred samfundsmæssig indsats.

I Videnskabsministeriet vil vi fortsat arbejde målrettet med initiativer, der skal styrke danskernes IKT-færdigheder.

Vi vil også én gang om året tage pulsen på IKT-færdighedsbarometeret.

Vedrørende offentliggørelsen af rapporten kan jeg oplyse, at IT- og Telestyrelsen modtog rapporten den 29. januar 2007 og den blev offentliggjort ca. 3 uger senere den 21. februar 2007.

Det er helt normal praksis, at man bruger nogle uger på at gennemlæse og forholde sig til rapporter af et sådant omfang.

Og jeg synes sådan set, at det burde være helt normalt, at man gerne vil have tid til at sætte sig ind i rapporten som er bestilt, købt og betalt af os selv.

Det burde ikke være grund til at mistænkeliggøre.

Slet ikke når tallene i rapporten faktisk tegner et positivt billede af danskernes IKT-færdigheder.

Vedrørende Computerworlds anmodning om aktindsigt i rapporten kan jeg blot nævne, at det er korrekt, at Computerworld har anmodet om aktindsigt, og at denne anmodning behandles i henhold til reglerne herom.

Aktindsigtsanmodningen har ikke noget med tidspunktet for offentliggørelsen af rapporten at gøre.

Tak for ordet formand. Det var vist nogenlunde svar på spørgsmålene.