



Folketinget
Anne-Mette Winther Christiansen
Christiansborg
1240 København K.

Kirkernes Integrations Tjeneste
Lærdalsgade 7, st.tv.
2300 København S
tlf. 3284 6016
fax. 3259 3107
info@kit-danmark.dk
www.kit-danmark.dk

København marts 2006

Til medlemmer af Folketingets Integrationsudvalg og Kirkeudvalg

Nu har vi besøgt Integrationsudvalget et par gange i forbindelse med L93. Vi sender herved vort nyhedsbrev nr. 1 2007, som handler om immigrantkirker i civilsamfundet og om hvordan nydanskere bruges i udviklingsarbejdet i oprindelseslandene.

Besøg gerne vores nye hjemmeside på www.kit-danmark.dk.

Med venlig hilsen

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Hans H. Lund', written in a cursive style.

Hans Henrik Lund,
Daglig leder, KIT



Et gruppebillede med eleverne (tidligere slævepiger af Trokosisystemet) på Baptistkirken i Ghanas træningscenter

Immigrantkirker i civilsamfundet

"Ude af øje – ude af sind" siger et kendt dansk ordsprog. Men sådan forholder virkeligheden sig ikke for mange herboende udlændinge – hvad enten de er kommet hertil på eget initiativ eller tvunget væk fra deres hjemland som flygtninge. Mange fortsætter med at følge med i hvordan venner og familie har det; hvad der sker i kirken og hvordan landet udvikles.

Som resultat af denne naturlige omsorg og interesse for landet har KIT igennem længere tid oplevet, de internationale kirker og immigrantkirker give udtryk for et ønske om at lave udviklingsprojekter i de respektive hjemlande. Derfor har KIT gennem det sidste halve år hjulpet nogle menigheder ind i et

samarbejde med hhv. Projektrådgivningen i Århus, Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling og IAS – International Aid Services.

Læs i dette nyhedsbrev hvad det kan føre til, når en lokal præst i Hvidovre kender til virkeligheden bag unge pigers grusomme skæbne i Ghana, hvordan en ildsjæl fra Burundi bruger sin akademiske uddannelse på at gøre en forskel for forældreløse børn, samt leder af DMR-U Uffe Torms bud på hvorfor herboende udlændinge har gode forudsætninger for at lave sundt udviklingsarbejde i de respektive hjemlande.

Af: Hans Henrik Lund, daglig leder af KIT

Nydanskere og integration er et løbende tema som debatteres i medier blandt politikere, borgere og andre interessenter. Mange har en mening om integration og hvad der skal til for at være "integreret".

Integrationsministeriet nedsatte i år 2000 en tænketank for udfordringer i integrationsindsatsen. Tænketanken pegede på en række grundlæggende områder der skal til som en forudsætning for integration:

Uddannelse og sprog (danskkundskaber), integration på arbejdsmarked, selvforsørgende, fravær af diskrimination, kontakt med danskere, deltagelse i det politiske liv, samt tilslutning til værdier og normer i samfundet. Især er området omkring værdier og normer i samfundet et vigtigt område, da det i sig selv kan stille en række hindringer i vejen for at de andre områder lykkes.

KIT er helt enige i tænketankens konklusioner og ønsker at arbejde målrettet for at nydanskere ikke alene er klienter i en integrationsproces, men også aktive medspillere på velfærdssamfundets udvikling. Vi møder i vort arbejde en række nydanskere som kan bidrage med egne og ekstra ressourcer på områder hvor etniske danskeres kompetencer slutter. I området omkring udviklingshjælp og nødhjælp i 3. verdens lande oplever vi at nogle nydanskere kan bidrage med innovation og know how på grund af kendskab til behov, kultur, sprog og geografi i egne oprindelseslande. I f.eks. Danidastøttede projekter kan nydanskere tilegne sig danske værdier og tanker om frivilligt arbejde, engagement i verden og samtidig yde en indsats i brandpunkter i verden i samarbejde med danskere og danske organisationer. Der er således tale om en win win situation for alle og sådanne projekter vil medvirke til en positiv integration.

Flygtning hjælper sine landsmænd fra kontor i Danmark

Af: Betina Jensen, Projektkoordinator

Gaston Tubanyembazi udarbejder workshopmateriale til menighedsledere i Burundi. De forældreløse børn, som er ofre for mange års borgerkrig i landet, har brug for kvalificeret omsorgshjælp, hvis de skal kunne gøre sig håb om at få et godt liv i fremtiden.

Baptistkirken i Danmark arbejder med et missionsprojekt i Burundi. I 2005 udsendte Baptistkirken missionærparret Solveig og Niels Christian Nielsen til Burundi, for at arbejde blandt nogle af de 630.000 forældreløse børn, der er i Burundi. Visionen er at hjælpe menighederne til at etablere et omsorgsprogram, som skal hjælpe disse til at få et godt liv. Til det har børnene brug for erstatning for deres forældre og støttemønstre, som kan opdrage dem, investere i deres liv og følge dem i deres opvækst.

Derfor er projektets mål at sætte mennesker i kirkerne i stand til at tage ansvar for børnenes opvækst.

Det er vigtigt, at børnene bliver hjulpet i lokalområdet og i det miljø de kender. De skal have den hjælp de behøver, for at kunne udvikle sig til sunde børn og unge og senere selv tage ansvar for deres familier.

Gaston er 40 år og har boet i Danmark siden han kom som flygtning fra Burundi i 1999, taler og skriver flydende dansk. Gaston har en baggrund i psykologi og pædagogik og har arbejdet som underviser på gymnasieniveau i flere afrikanske lande. Han har gennemgået hele det danske integrationsprogram med blandt andet sprog og samfundsforståelse, men de sidste 3½ år har han læst psykologi og afrikastudier på RUC/Københavns Universitet og forbereder nu sit afsluttende speciale.

Thomas Spanner Hansen fra International Mission i Baptistkirken så en mulighed i at arbejde sammen med Gaston

om missionsprojektet i Burundi. – Vi stod og manglede en person, der både kunne kirundi, dansk og fransk, havde forståelse for den afrikanske kultur og havde en faglig og uddannelsesmæssig psykologisk baggrund. Gaston var svaret på dette behov, siger Thomas Spanner Hansen, og derfor har vi tilbudt ham en praktikplads.

Gastons opgave er blandt andet at lave en workshopmanual, som skal være med til at træne og udruste ledere i menighederne.

Første fase er et pilotprojekt, som tager udgangspunkt i træning af omsorgsgruppeledere fra nogle kirker i byen Kirundo. Kirkernes mål er i første omgang at tage sig af 160-180 børn. I løbet af en treårig periode er det planen at nå 600 børn. Det vigtigste for projektets succes er at både kirkens medlemmer og omgivelser bliver trænet og inddraget i projektet.



Gaston Tubanyembazi



Forældreløse børn i Burundi



Af: Uffe Torm, leder af Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling (DMR-U)

Det er jo ikke historisk nyt, at mennesker flytter sig. Danskerne er jo indflyttere i deres eget, engang ubeboede land. Siden hen har vi modtaget mange andre indflyttere - jøder, huguenotter, polakker, hollændere m.fl., som har været med til at berige og udvikle det danske samfund. Og danskere er rejst udenlands og har været med til at bidrage til udviklingen af de samfund og lande, de slog sig ned i - USA, Canada, Australien, New Zealand, Argentinas eller andre steder.

Når mennesker udvandrer, skyldes det naturligvis først og fremmest, at de ikke ser en fremtid for sig selv der, hvor de befinder sig, ofte på grund af undertrykkelse og politisk forfølgelse. Og langt de fleste, der rejser til et andet land, håber naturligvis at kunne skabe en fremtid for sig i det fremmede men ønsker samtidig at bidrage til deres nye hjemlands udvikling.

Immigranter og udvikling

Den seneste indvandningsbølge i Danmark begyndte i 1960'erne, hvor landet manglede arbejdskraft. Derfor modtog vi et stort antal mennesker, som vi kaldte fremmedarbejdere, fra især Tyrkiet, Pakistan og Nordafrika, som hovedsagelig var muslimer. Dertil kom flygtninge fra Østeuropa, Latinamerika og Asien, som hovedsagelig var kristne. I de sidste par årtier har Danmark desuden modtaget et stort antal kristne flygtninge og indvandrere fra især Afrika.

Disse nye medborgere har dannet mere end 100 såkaldte immigrantmenigheder i Danmark. De fleste af disse bidrager til udviklingen af det danske samfund. Men samtidig ønsker mange af dem også at bidrage til udviklingen af de samfund og lande, de flygtede fra eller forlod af andre grunde. De økonomiske overførsler til hjemlandene fra indvandrere i USA og Europa er i mange tilfælde større end værtslandenes officielle udviklingsbistand. Det gælder for Armenien, Libanon og mange andre arabiske lande samt Mexico og sikkert også flere afrikanske lande.

En dobbelt udviklingsressource

Mange immigrantmenigheder i Danmark ønsker således ikke kun at bidrage til det danske samfunds udvikling, men også til udviklingen af de samfund og lande, hvorfra de kommer. De repræsenterer således en dobbelt udviklingsressource i det danske samfund, som fortjener støtte både til ønsket om integration i Danmark til gavn for det danske samfund og til ønsket om at bidrage til samfundsudviklingen i de områder og lande, de oprindeligt kommer fra og måske en dag vil vende tilbage til, til gavn for den globale fattigdomsbekæmpelse.

Immigrantmenighederne rummer store menneskelige ressourcer - f.eks. læger, ingeniører, økonomer, administratorer - der kunne tilbyde deres erfaring med og viden om kulturelle og andre forhold i hjemlandene til gavn for den lokale udvikling. Men de mangler naturligvis viden om og erfaring med, hvordan dette kan ske i praksis med støtte fra f.eks. Danida. Udfordringen er derfor, hvordan danske kirkelige og andre organisationer kan hjælpe immigrantmenighederne til at udfolde deres engagement i udviklingsarbejdet.

Afrikanske hjerter i Hvidovre banker for Ghanas ex-slavepiger

Af: Elisabeth Krarup de Medeiros,
Integrationskonsulent

Præsten i International City Baptist Church (ICBC) Tony Acheampong er netop vendt hjem fra Ghana. Han besøgte et 10 år gammelt projekt, som drives af Ghana Baptist Convention (GBC), der har søgt støtte til en udvidelse af projektet. Han fortæller begejstret om projektet.

Målet for udviklingsprojektet er at rehabilitere kvindelige ex-trokosi slaver. Trokosi er en meget gammel kulturel praksis, hvor formålet er at mildne gudernes vrede over familiemedlemmers kriminelle handlinger. Piger omkring 12 års alderen, der stadig er jomfruer, sendes af familien til de kultiske præster for at blive disses slaver og udsættes for seksuelt misbrug og andre former for overtrædelser af menneskerettigheder.

Hvis de er heldige at blive frigjort fra forholdet, tager familierne dem sjældent tilbage, da de efterfølgende betragtes som ulykkesfugle for familien. I deres ensomhed og isolation ender



Personalet på Vocational Training Centre i Frankadua, Ghana.

mange af disse piger derfor i prostitution og kriminalitet i forsøg på at klare sig på egen hånd.

Rehabiliteringsprocessen sker på "Baptist Vocational Training Center" over en treårig periode. Her modtager pigerne undervisning, så de efterfølgende kan klare sig i et frit samfund, og man hjælper dem til at åbne forskellige former for forretning, så de kan forsørge sig selv efter rehabiliteringen. Dette kan

være syning og anden form for håndværk.

Resultaterne fra centret er flotte, men GBC har brug for støtte til at kunne fortsætte og udvide arbejdet. ICBC håber at kunne skaffe midler hertil i samarbejde med Baptistkirken i Danmark, der har mulighed for at søge midler fra en Danida-finansieret miniprojektfond, der administreres af Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling (DMR-U).

Regeringen og Dansk Folkepartis integrationsforlig omkring bl.a. religiøse forkyndere fra sidste forår blev udmøntet i et lovforslag og fremsat i november 2006. Forslaget kræver, at udenlandske forkyndere skal op til en prøve i hhv. dansk sprog og det danske samfund allerede i hjemlandet inden de kan søge visa.

KIT har siden november samarbejdet med andre kristne kirker, for at denne del om religiøse forkyndere ikke vedtages. For hvis det sker, vil det i praksis betyde, at det bliver meget svært at få præster til immigrantkirkerne og danske frikirker, samt

den katolske kirke. Derfor har KIT afholdt møder med forskellige politiske partier og to gange haft foretræde for integrationsudvalget med en delegation af hhv. internationale præster og ledere af danske kirker.

"Vi mener, det er godt at udenlandske forkyndere lærer dansk og sætter sig ind i de danske samfundsforhold, for de fungerer som rollemodeller for mange mennesker," siger Hans Henrik Lund, daglig leder af KIT, "men vi mener, det bør ske her i landet. Derfor vil vi gøre alt vi kan, for at denne stramning af missionærloven ikke finder sted."

Nyt fra KITs kontor

Nyt om navne

Nicole Gasuguru - En stor tak

Nicole Gasuguru, der har været sekretærpraktikant hos os i en periode, har afsluttet sin praktik. Der lyder en stor tak til Nicole for indsatsen, og vi ønsker hende alt godt med afslutningen af uddannelsen på Hillerød Handelsskole.

Elisabeth Krarup de Medeiros - Tillykke

Ultimo marts går integrationskonsulent Elisabeth Krarup de Medeiros på barselsorlov. Hun ønskes held og lykke med dette nye kapitel.

Betina Jensen - Velkommen

Det betyder også at KIT har ansat Betina Jensen, der er uddannet medieøkonom og har HD i afsætning. Hun har tidligere arbejdet ved bl.a. Mærsk IT. Derudover har Betina deltaget i rådgivnings-skolen på Apostolsk Højskole i Kolding. Vi byder Betina velkommen i KIT, og vi glæder os til samarbejdet.

Kalender og meddelelser

• *KITs forårskonference*

Vi må desværre meddele at den ellers varslede konference den 31. marts er aflyst.

• *Generalforsamling i KIT*

Der indkaldes hermed til generalforsamling i KIT, torsdag den 19. april 2007 kl. 19.00 på Lærdalsgade 7, st.tv, 2300 København S. Enhver der er interesseret er velkommen. KITs årsberetning og regnskab kan rekvireres på kontoret.

• *Bøn for Nationen*

Igen i år indbydes der til Bøn for Nationen som afholdes i København på St. Bededag fredag den 4. maj 2007. Igennem de sidste tre år har internationale kirker i København samlet flere tusinde mennesker til at bede for landet på denne fredag. Vi opfordrer alle til at notere det i kalenderen og være opmærksom på nærmere information.

Støttemedlemmer og kontingent

KIT har fortsat behov for medlemmer, så du opfordres til at klikke ind på www.kit-danmark.dk, og se hvilke fordele der er ved at blive medlem. Det koster blot kr 100 om året.

Kontingent vil blive opkrævet via PBS i løbet af foråret, og vi anbefaler, at du melder dig til, så det fremover kører automatisk, idet det bliver meget nemmere for både dig og KIT.



for ældre børn i Birland (side 2)

Medlemskirker af KIT

KITs badland udgøres af Apostolsk Kirke, Baptiskirken, Frelsens Hær, Metodiskirken, Missionsforbundet, Pinsekirken og uafhængige kirker i Danmark samt Internationale Kirker.



Dette nyhedsbrev er udgivet af:
KIT - Kirkernes Integrations Tjeneste
Lærdalsgade 7, st. tv
2300 København S
tlf.: 32 84 60 16
fax: 32 59 01 33
e-mail: info@kit-danmark.dk
www.kit-danmark.dk

Gaver og kontingent kan indbetales til Danske Bank:
Reg.nr. 3201 Kontonr.: 3201 363 780