

Onsdag den 21. juni 2006 udkommer vedlagte bog:

## **Den rige mus og den fattige elefant - om 45 års dansk bistand til Indien**

Historien om dansk bistand til Indien og den medvirkende effekt, den har haft på Indiens forvandling, har aldrig været fortalt. Det bliver den nu i en bog, der analyserer den politiske og økonomiske udvikling i Indien samt bistandens rolle.

*"Den rige mus og den fattige elefant - om 45 års dansk bistand til Indien"* udkommer på forlaget Hovedland med økonomisk støtte fra Udenrigsministeriet/Danida og kan fra den 21. juni købes i boghandelen.

Bogen er redigeret af **Steen Folke**, seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier og **Jesper Heldgaard**, freelance-journalist. En række Indien-kendere har bidraget til bogen, der er rigt illustreret.

I 2005 sluttede en epoke: Den statslige, danske udviklingsbistand til Indien ophørte efter 45 år. I alt seks milliarder kr. har Danmark gennem årene ydet den indiske mastodont, der igennem mange år var blandt de største modtagere af dansk bistand.

Inderne har selv ønsket stoppet. Da bistanden startede, var Indien en ung og fattig nation med et massivt behov for økonomisk og teknisk assistance udefra. På blot et halvt århundrede er Indien forvandlet til en global stormagt med et reelt håb om at få en fast plads i FN's Sikkerhedsråd. Indien oplever også en hidtil uset økonomisk vækst og forsyner resten af verden med IT-ingeniører og software. Men samtidig rummer Indien stadig flere fattige end noget andet land i verden.

Bogen rummer kapitler om den danske bistand til Indiens "hvide" revolution (mejeribruget), landbønder, vindmøller, værktøjscentre, bekæmpelse af polio, blindhed og spedalskhed, til Indiens civilsamfund, ligesom den også beskriver de missionærer, der var forløbere for den officielle, danske bistand. Forfatterne er alle folk, der har haft "hænderne nede" i bistanden til Indien, og som kender udfordringerne, succeserne og de knapt så heldige aktiviteter indefra. Indholdet er baseret på egne erfaringer, masser af rapporter og besøg og interviews i Indien, således at modtagersynspunkter og -vinkler i høj grad er inddraget.

God læsning!



Bo Simonsen  
Udenrigsministeriets Kommunikationsenhed