

Vi opfordrer til at handle- for at få sat en stopper for dårskabens fremmarch.

På baggrund af eskalationen i Gaza besluttede vi at gøre vort yderste for at få vort budskab frem til de, der kan gøre en forskel. Vi har derfor indrykket en annonce i Ha'aretz og en anden i International Herald Tribune.

Dårskabens fremmarch

Offensiven på landjorden, fra søsiden og fra luften bringer ikke affyringen af Qassam-raketter til ophør. Den fører til affyring af flere Qassam-raketter.

Ødelæggelserne i Gaza-striben bringer ikke Gilad Shilat hjem. De bringer hans liv i fare.

Aktioner mod HAMAS- ministrene, parlamentsmedlemmer og sociale institutioner kan ikke tvinge HAMAS i knæ. De vil styrke dets folkelige opbakning.

En regering, der nægter at forhandle vil synke endnu dybere ned i hængedyndet.

Og vi synker alle sammen med ned.

Annonce fra Gush Shalom i Ha'aretz 7. Juli 2006

Nedenstående brev, der er sendt til alle europæiske ambassader vil også blive publiceret i the International Herald Tribune som en betalt annonce.

Den internationalt lovpriste "tilbagetrækning" fra Gaza blev ikke noget ophør af besættelsen . Den fortsatte i form af et israelsk kvælergreb om Gazas kommunikationer med den ydre verden. Gazastriben er blevet til et enormt friluftsfængsel.

Uden international indgriben er en brutal optrapning blevet næsten uundgåelig. Vi, israelske patrioter og fredsaktivister, opfordrer den Europæiske Union og dens medlemsstater, eventuelt sammen med andre lande til øjeblikkeligt og virkningsfuldt at intervenere i den truende israelsk-palæstinensiske krise og i særdeleshed til at

1. UDPEGE en repræsentant med ministerrang for Israel/Palæstina-konflikten til overvågning af begivenhedernes forløb og med det hverv at rådgive den Europæiske Union vedrørende de øjeblikkelige skridt som situationen måtte kræve.

2. STOPPE de alvorlige europæiske sanktioner, der er taget i anvendelse over for den Palæstinensiske Myndighed som en afstraffelse for udøvelse af palæstinenserne demokratiske rettigheder og deres frie valg af en regering . Det er i sig selv et brutalt overgreb fra besættelsesmagtens side.

3. *FORPLIGTE* både Israels regering og den valgte palæstinensiske præsident og regeringen til en seriøs dialog, med det formål at få bragt den nuværende krise til ophør og berede vejen for meningsfulde fredsforhandlinger.

4. *UDVIDE* den Europæiske Unions Grænsebidtands Mission, der allerede virker fyldestgørende ved grænseovergangsstedet ved Rafah for at sikre den normale forsyning af fødevarer, medicin og andre varer i begge retninger uanset den politiske og militære udvikling.

5. *FUNGERE* som permanent mægler i akutte krisesituationer, som i sagen vedr. den israelske krigsfange Gilad Shalit.

6. *TILBYDE* begge parter at udstationere en permanent europæisk fredsbevarende styrke mellem Gaza-striben og Israel.

7. *OVERVEJE* indkaldelsen af en international konference for at bringe den israelsk-palæstinensiske konflikt til ophør.

EUROPA HAR IKKE RÅD TIL AT FORBLIVE TAVS !!!!