

Historiekanon igen igen!!!

Det undrer mig mere og mere, hvad de går og foretager sig i regeringen!

Nu troede jeg lige, at jeg vidste, så nogenlunde da, hvor jeg havde Bertel Haarder – men efter andre mærkværdigheder lancerer han nu en historiekanon, som nok medtager Absalon og reformationen – men fortæl mig please, hvor blev Kristi fødsel og Ansgar af????

Hvordan kan man forklare en 'reformation', når der ikke nævnes noget, der skal reformeres????
Ikke fordi jeg lovpriser reformationen som sådan, men alligevel!

Derfor er det også så meget desto vigtigere at have det oprindelige og på hvilket grundlag, vor historie i hele den vestlige verden og store dele af tredje verden hviler, med – og så netop Kristi fødsel – og bortset fra det - hvordan skal de næste mange års så helt historieløse børn for resten uden dét perspektiv så lige forstå vores tidsregnings oprindelse til forskel fra Muhammeds tidsskala, det kinesiske årssystem m.fl.

Det er godt nok den voldsomste ting at unklade i kanonen – kristendommens begyndelse; – men i øvrigt er den - kanonen - et makværk.

Jeg mangler, at Bertel Haarder tænker sig godt om og lader skolebørn læse, som jeg gjorde det, da jeg gik i skole: Danmarks Historie og Verdenshistorien, i fremadskridende tempo, begyndende med begyndelsen og fortsættende til dagens begivenheder.

Det kunne gøres før, og nutidens skolebørn er vel forhåbentlig hverken dummere eller langsommere end vi var for 40 år siden, eller?????

Eller er det stadig Ritt og hendes mærkværdige skolesyn, der spørger??

Venlig hilsen
Maria Steiness
Lerbakkevej 110
3000 Helsingør
Tlf: 49 19 39 38/ 22 38 29 68
Helsingør 11. juli 2006