



WWF for a living planet*

WWF Verdensnaturfonden Tlf. 35363635
Ryesgade 3F Fax 35247868
2200 København N wwwf@wwf.dk
www.wwf.dk

Pressemeddelelse

Torsdag d. 27./10. 05

Regeringen svigter mennesker og miljø i sin klimastrategi

Den danske regering tænker ikke på verdens fattigste mennesker, når den arbejder med klimaprojekter i u-lande. Og den tænker alt for lidt på miljøet. Det er to af konklusionerne i en rapport, der udkommer i dag. Rapporten er udgivet af 92-gruppen, en samling af 21 danske organisationer, der arbejder med udvikling og miljø.

"Der er alt for lidt fokus på, hvordan Danmark kan skabe bæredygtig udvikling og gavne miljøet i den danske klimaindsats. Det er meget beklageligt – især fordi regeringen selv har brugt det som argument for at starte projekterne," siger Mette Nedergaard, klimamedarbejder i WWF Verdensnaturfonden.

Rapporten har set på de 33 danske projekter, den danske regering står bag i udviklingslandene og landene i Central- og Østeuropa. I sin klimastrategi har regeringen lagt op til, at der skal skabes mere miljø for pengene. Samtidig har de lagt vægt på, at klimaprojekterne også vil skabe bæredygtig udvikling.

Rapporten peger på, at det i mange projekter er svært at se, om regeringen når sine mål for bæredygtig udvikling og miljø. Oplysningerne er ikke tilgængelige, og det er derfor ikke muligt at se, om ordene bliver omsat til handling. I de projekter, hvor der findes oplysninger, tegner sig et billede af en regering, der har større fokus på at købe billige kvoter frem for at gavne miljøet og skabe udvikling for verdens fattigste.

"Det er ærgerligt, at regeringen ikke sætter udviklingsperspektivet højere på dagsordenen, når de arbejder med projekter i Østeuropa. Det ser desværre ud som om økonomien vinder over hensynet til miljø og langsigtet bæredygtig udvikling," siger Dina Aaager Zimling fra Det Økologiske Råd.

Ud af regeringens 10 projekter i Central- og Østeuropa er det kun muligt at få tilstrækkelige oplysninger om 8 af projekterne. Tre ud af de 8 projekter bidrager til en mere bæredygtig udvikling, men kun et projekt har et langsigtet perspektiv vurderer rapporten. Bedre ser det ikke ud, når det gælder projekter i u-lande. Danida, der arbejder med klimaprojekter i u-lande, har ikke klare mål eller regler for, hvordan de skaber bæredygtig udvikling, når de arbejder med klimaprojekter. Det sker på trods af, at Danida er forpligtet til at målrette sin støtte mod at bekæmpe fattigdom og styrke en bæredygtig udvikling.

**Læs rapporten [her](#)
Hent den tekniske baggrundsrapport [her](#)**



WWF *for a living planet*[®]

Materialet kan også hentes på Det Økologiske Råds hjemmeside:

<http://www.ecocouncil.dk/>

For yderligere information:

Kommunikationsmedarbejder Lise Hein: 25 31 04 55, l.hein@wwf.dk

Noter: - Projekter i udviklingslandene kaldes CDM-projekter, og ansvaret for disse projekter ligger hos Danida. Projekter i Central- og Østeuropa kaldes JI-projekter og styres af Miljøstyrelsen.

- CDM-projekter og JI-projekter betegnes samlet som fleksible mekanismer. Projekter, der bruger de fleksible mekanismer under Kyoto-protokollen, gør det muligt for lande som Danmark at opnå dele af sine klimamål ved aktiviteter uden for landets grænser.