



Dato: 31. marts 2006

Dokument nr. 281646

Kirkeministeriet

Talepapir til samråd i Folketingets Kirkeudvalg den 5. april 2006 om dialog eller samarbejdsaktiviteter med arabiske/muslimske lande

Samrådsspørgsmål:

- C. Vil ministeren redegøre for, hvordan ministeriet og institutioner under ministeriet er involveret i dialog eller samarbejdsaktiviteter med arabiske/muslimske lande og gerne fremlægge en liste over disse? Der henvises til KIU alm. del - bilag 35.
- D. Vil ministeren fremlægge et oplæg til drøftelse med Folketingets partier om, hvordan man på ministerens ressortområde kan forstærke dialog- og samarbejdsaktiviteter med arabiske/muslimske lande, der er berørt af konflikten om Muhammed-tegningerne? Der henvises til KIU alm. del - bilag 35.

Svar:

Kirkeministeriet er ikke løbende involveret i dialog eller samarbejdsaktiviteter med arabiske/muslimske lande.

Skiftende kirkeministre har ved forskellige lejligheder mødt fremtrædende politiske og religiøse repræsentanter for arabiske og andre muslimske lande. Det er blandt andet sket ved konferencer, som forskellige organisationer har holdt her i landet med deltagelse fra muslimske lande.

Jeg deltager naturligvis også gerne i sådanne aktiviteter, når der er lejlighed til det.

Kirkeministeriet bliver ikke løbende orienteret om dialog- eller samarbejdsaktiviteter med f.eks. arabiske og muslimske lande, som institutioner og personer inden for folkekirken deltager i.

Ministeriet har derfor i anledning af dette samråd bedt biskopperne samt Det Mellemkirkelige Råd om at oplyse, hvilke aktiviteter de involveret i på dette område.

Biskopperne

Biskop Erik Norman Svendsen, Københavns Stift, har oplyst, at han i forskellige sammenhænge har haft kontakt med flere religiøse ledere i arabiske lande.

Biskop Niels Henrik Arendt, Haderslev Stift, har oplyst, at han tidligere under besøg i Egypten og Damaskus har deltaget i uformelle, tværreligiøse dialogaktiviteter. Niels Henrik Arendt er desuden næstformand i organisationen Bethlehems Venner, som i samarbejde med et internationalt center i Bethlehem arbejder for etablering af en grundtvigsk inspireret højskole i Palæstina.



En sådan højskole vurderes at kunne blive af betydning for det palæstinensiske civilsamfund og for demokratidannelsen i Palæstina.

Biskop Steen Skovsgaard, Lolland-Falsters Stift, var, før han i fjor blev biskop, sognepræst i Gellerup sogn i Århus, hvor der bor mange muslimer. Det har inspireret ham til at engagere sig i Journees d'Arras, som er en sammenlutning af præster, der arbejder blandt muslimer i Europa. Han har været på studietur til flere lande i Europa med kontakt til såvel præster som muslimer. Han har desuden haft gode erfaringer med dialog- eller missionsorganisationer i både Tyskland og England.

Steen Skovsgaard har også tidligere været på en "kulturmøde"-studietur til Palæstina og på to studieture til Tyrkiet.

I februar i år ledsagede biskop Steen Skovsgaard udenrigsminister Per Stig Møller til et møde i Wien med fremtrædende repræsentanter fra den muslimske verden. Dette møde var arrangeret af Østrigs udenrigsminister.

Steen Skovsgaard var desuden i februar medlem af en dansk kirkelegation, som i Egypten havde lejlighed til at mødes med en række fremtrædende religiøse ledere, kristne såvel som muslimske. Denne delegation vil jeg senere sige lidt mere om.

Biskop Karsten Nissen, Viborg Stift, var også medlem af den danske kirkelegation, som besøgte Egypten i februar. Karsten Nissen var desuden en af talerne ved konferencen "Religious and cultural dialogue", som Dansk Institut for Internationale Studier i samarbejde med Udenrigsministeriet holdt i København den 10. marts. Karsten Nissen talte ved denne konference om "Religion and the Rules of Democracy in Denmark".

I konferencen deltog, som man formentlig ved fra mediernes omtale, flere internationalt fremtrædende muslimer.

Generelt fortæller de 10 biskopper i øvrigt om, at de på forskellige måder har deltaget og gerne fortsat deltager i dialog med muslimer i Danmark.

De henviser i den sammenhæng bl.a. til "Folkekirke og religionsmøde", der blev etableret i 2001 som et samarbejde mellem 9 af de 10 stifter i Danmark. Jeg vil senere sige lidt mere om "Folkekirke og religionsmøde".

Det Mellemkirkelige Råd

Det Mellemkirkelige Råd er ansvarlig for folkekirkens forbindelse med andre kristne trossamfund, i Danmark såvel som internationalt.

Det er naturligt, at en dialog mellem personer og institutioner fra folkekirken og f.eks. muslimer i de arabiske lande, foregår i en eller anden form for samspil med de kristne kirker i disse lande. Derfor er Det Mellemkirkelige Råd også en naturlig deltager i de eventuelle aktiviteter.

En delegation fra Det Mellemkirkelige Råd var således i Egypten i 2003. Delegationen mødte såvel fremtrædende repræsentanter for den koptiske kirke som muslimske ledere i Cairo, bl.a. på det meget betydningsfulde Al Azhar Universitet.



Det Mellemkirkelige Råd var også repræsenteret i den danske kirkedelegation, som var i Egypten i februar i år.

Det Mellemkirkelige Råd har i øvrigt flere gange haft delegationer i Israel og Palæstina, hvor der har været møder med såvel muslimske som kristne ledere.

Desuden har enkelte af de 10 stiftsudvalg for det mellemkirkelige arbejde arrangeret studieture til Israel og Palæstina eller haft besøg i Danmark af kristne fra Palæstina.

Delegationen i Egypten

Som nævnt var en dansk kirkedelegation i Egypten i dagene 16.-19. februar i år.

Siden 2003 har de frie kirkelige organisationer Danmission og Dansk Missionsråds udviklingsafdeling deltaget i et stort dialogprojekt mellem muslimer og kristne i Egypten. Dette projekt ledes af en organisation inden for den koptiske kirke, Coptic Evangelical Organization for Social Services. Det finansieres med støtte fra Danida og omfatter op mod 300 lokale dialoggrupper mellem muslimer og kristne. Disse grupper er spredt ud over Egypten.

Delegationsbesøget i februar blev til på initiativ af Coptic Evangelical Organization for Social Services. Besøget blev finansieret af en bevilling fra Udenrigsministeriet.

I delegationen deltog biskopperne Karsten Nissen og Steen Skovsgaard samt repræsentanter for Det Mellemkirkelige Råd, Danmission og Dansk Missionsråds udviklingsafdeling.

Formålet var, at delegationen skulle mødes med både kristne og muslimske ledere i Egypten på baggrund af krisen efter Muhammed-tegningerne.

Der er udarbejdet en rapport om delegationens besøg i Egypten. Den er bl.a. offentliggjort på Danmissions hjemmeside (www.danmission.dk) og på Det Mellemkirkelige Råds hjemmeside (www.interchurch.dk).

"Folkekirke og religionsmøde"

Jeg er ikke i tvivl om, at de forskellige dialog-arrangementer, som personer, organisationer og institutioner i folkekirken har deltaget i og formentlig også kommer til at deltage i fremover, er værdifulde.

Men det er for mig at se mindst lige så værdifuldt, at der føres dialog mellem muslimer og kristne herhjemme.

I den forbindelse vil jeg gerne fremhæve "Folkekirke og religionsmøde", der blev etableret i 2001 som et samarbejde mellem 9 af de 10 stifter i folkekirken.

"Folkekirke og religionsmøde" arbejder med

- At motivere og inspirere folkekirkens menigheder til at engagere sig i et møde med borgere med en anden religion



- At udruste folkekirken menigheder til at præsentere og repræsentere kristen tro i mødet med mennesker af anden tro eller livssyn
- At være kirke i et flerreligiøst samfund på en ansvarlig og indsigtfuld måde præget af respekt og åbenhed.

En gruppe under "Folkekirke og religionsmøde" er i denne tid på besøg hos et stort antal moskeer og muslimske organisationer for at få en bred dialog med muslimer i Danmark. Man vil gerne have et mere nuanceret indtryk af muslimer i Danmark end det, man kan få gennem det begrænsede udvalg af muslimer og muslimske holdninger, som man kan møde gennem medierne.

I februar sendte biskop Karsten Nissen på vegne af "Folkekirke og religionsmøde" en ansøgning til Kirkeministeriet om økonomisk støtte til projektet.

Kirkeministeriet råder imidlertid ikke selv over midler til dette formål og sendte derfor ansøgningen videre til Integrationsministeriet, som har bevilget 155.000 kr. til det væsentlige dialogprojekt mellem kristne og muslimer.

Afslutning

Det er efter min mening ikke en naturlig opgave for Kirkeministeriet at etablere dialog- og samarbejdsaktiviteter med arabiske/muslimske lande eller med personer eller institutioner i disse lande.

Det er efter min mening heller ikke en naturlig opgave for Kirkeministeriet at etablere dialog- og samarbejdsaktiviteter mellem kristne og muslimer eller mennesker af anden religion i Danmark.

Det kan derimod være naturligt for personer og institutioner i folkekirken og for frie organisationer, der arbejder på folkekirkeligt grundlag at engagere sig i sådanne aktiviteter.

Det sker da også, som man kan forstå af de eksempler, jeg har nævnt.

Jeg vil gerne opfordre og opmuntre til, at man fortsætter og også gerne styrker dialogen.

Jeg kan ikke love væsentlig økonomisk støtte til sådanne aktiviteter. Kirkeministeriet råder som allerede antydnet ikke selv over økonomiske midler til det. Jeg glæder mig derfor over, at der er andre ministerier, som har bedre muligheder end Kirkeministeriet for at give den slags opbakning.