

# Venstre ude med den store rive

**Flere Venstre-politikere har langet ud efter socialrådgiverne.**

**Senest var det arbejdsmarkedsordfører Jens Vibjerg, der mistænkte sagsbehandlere for bevidst at undlade at skaffe kontanthjælpsmodtagere i job. Han afviser at have talt over sig, men mener dog, at udtalelserne skal tages med et gran salt.**

AF MORTEN SKÆRBÆK  
ILLUSTRATION: NIS BANGSBO

● Med udtalelser, der får undervisningsminister Bertel Haarders (V) forhold til folkeskolelærerne til at virke direkte lidenskabeligt, har Venstre-politikere på det seneste rettet en hård kritik mod landets socialrådgivere

Først var det beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen (V), der i bladet ArbejdsMarkedsPolitisk Agenda fra Dansk Arbejdsgiverforening, gav følgende forklaring på, hvorfor indvandrere kun i ringe grad er repræsenteret i blandt andet uddannelsessystemet:

"Flygtninge og indvandrere er blevet omklamret af socialrådgivere, gjort til klienter og berøvet ethvert initiativ og troen på, at det nytter at gøre en indsats."

For nylig var det så Venstres arbejdsmarkedsordfører, Jens Vibjerg, der rettede skytset mod socialrådgiverne. Til Ritzau forklarede han, at den stigende ulighed i samfundet skyldes, at sagsbehandlere i kommunerne har forsømt at informere kontanthjælpsmodtagere om indførelsen af kontanthjælpsloftet.

"Det er blot et spørgsmål om, at medarbejderne i problemkommunerne kommer ud af starthulterne og kommer i gang", forklarede Jens Vibjerg (V) og beskyldte ved samme lejlighed kommunernes socialrådgivere for bevidst at holde kontanthjælpsmodtagerne på overførselsindkomster.

"Når man holder på sine kontanthjælpsmodtagere og ikke får dem ud i arbejde, så giver det jo ekstra arbejde til en selv. Man kunne næsten fristes til at tro, at

enkelte er mere interesseret i at holde på dem af hensyn til deres eget arbejde end at hjælpe disse mennesker tilbage på arbejdsmarkedet."

Ordførere fra de forskellige oppositionspartier var med det samme på banen med kritik af udtalelserne. Også den politiske ordfører for regeringspartneren, de Konservative, Pia Christmann-Møller, melder "hus forbi":

- Det er fuldstændig urimeligt på den måde at angribe en personalegruppe. Det er udelukket et politisk ansvar, som hverken Christiansborg eller kommunalpolitikkerne skal løbe fra, siger hun til *Socialrådgiveren*.

Jens Vibjerg står dog ved sine udtalelser over for os:

*Jens Vibjerg, hvorfra har du din opfattelse af socialrådgiverne?*

- Nu sagde jeg jo kun, at man kunne fristes til at tro det om

enkelte.

*Men igen, hvor har du den opfattelse fra?*

- Fordi man jo nogle steder oplever, at der bare ikke sker noget. Nogle kommuner er rigtig gode til at få mennesker i gang, og i andre kommuner sker der ikke en pind. Og det skyldes selvfølgelig først og fremmest manglende politisk engagement i de kommuner. Men vi kan jo også se, at de steder, hvor der er nogle ildsjæle, er det jo kanon, hvad der kan ske.

*Men det er jo socialrådgiverne, du langer ud efter. Kræver sådan en beskyldning ikke en form for dokumentation?*

- Jeg synes ikke, at jeg går efter dem som gruppe.

*Men det er socialrådgiverne, du nævner.*

- Ja, og andre sagsbehandlere. *Så sagsbehandlere.*

- Jo jo, men det er også min opfattelse, at der er enkelte rundt omkring, der ikke har den ildhu, der skal til.

*Men har du nogen nærmere dokumentation for udtalelserne?*

- Nej, det er kun det, man sådan har på fornemmelsen af, hvad der sker rundt omkring. Vi har jo gode tal på, hvad der sker rundt omkring, og der er en kolossal forskel. Det er selvfølgelig først og fremmest et politisk ansvar, og de steder, hvor der ikke er så stor politisk fokus, sker der ikke så meget. Men stadigvæk betyder det meget, om du har ildsjæle, der tror på det her, eller om man mere er på mentaliteten med, at vi er her først og



Venstres arbejdsmarkedsordfører,  
Jens Vibjerg



fremmest for at sikre, at folk har noget at leve af, og at folk er økonomisk sikrede. Og der er min holdning, at det er en kortsigtet indgang. Så skal man ikke bare sikre dem forsørgelse - det er jo godt nok i dag, men det er jo skidt i morgen. For vi har jo alle sammen brug for at tjene vores egne penge, forklarer Jens Vibjerg, der sidst besøgte en arbejdsmarkedsafdeling i foråret. Da var det i Vejle, hvor tingene efter hans mening kører rigtig godt.

*I nogle af de andre arbejdsmarkedsafdelinger, du har besøgt, har du der fået indtryk af, at sagsbehandlerne i virkeligheden ikke er interesserede i at*

*få folk i arbejde?*

- Min oplevelse er, at det er forskelligt, hvor meget ildhu, man har omkring det.

*Så den oplevelse har du altså haft?*

Nej, sådan vil jeg ikke sige det. Nu strammer du den. Men der er forskel på, hvor engageret man går til opgaven med at få folk i arbejde.

*Men du beskylder trods alt nogle af sagsbehandlerne for at ville skaffe ekstraarbejde til sig selv. Er det sandsynligt, når undersøgelser har vist, at socialrådgiverne i forvejen ikke kan nå at leve op til reglerne om eksempelvis opfølgende samtaler med kontanthjælpsmodtagere?*

- Nej, men det er heller ikke sådan, jeg udtrykker mig.

*Jeg læser det lige op for dig, hvad du sagde til Ritzau: "Når man holder på sine kontanthjælpsmodtagere og ikke får dem i arbejde, så giver det jo ekstra arbejde til en selv. Man kunne næsten fristes til at tro, at enkelte er mere interesseret i at holde på dem af hensyn til deres eget arbejde end at hjælpe disse mennesker tilbage på arbejdsmarkedet."*

- Jeg siger ikke, at de gør det, jeg siger, at man næsten kunne få den tanke. Altså nu synes jeg også, at man lige skal holde tungen lige i munden. Det, jeg kan se, er, at det er utrolig forskelligt,

hvad der sker (i de forskellige kommuner, red.) Der er jo kontanthjælpsmodtagere, der ikke har haft kontakt i et helt år! Det duer selvfølgelig ikke, for så kommer de jo ikke arbejde. Og det kan der jo være mange grunde til.

*Kan du forstå, at dine udtalelser vækker harme?*

- Nej, jo måske blandt nogle enkelte, for der kan jo godt være en enkelt, der kunne føle sig truffen. Men de, der leverer varen, de føler sig jo ikke truffet. Nu skal man jo tage det med et gran salt.

*Et gran salt - betyder det så, at du i virkeligheden har talt over dig?*

- Nej, det vil jeg ikke sige. Jeg ►