

Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Dato:

Kontor: 3.s.kt.

J.nr.: 2004-11031-29

Sagsbeh.: TNE

Fil-navn: Svar 263 bilag 900.doc

**Besvarelse af spørgsmål nr. 263 (Alm. del – bilag 900),
som Folketingets Sundhedsudvalg har stillet til inden-
rigs- og sundhedsministeren den 16. september 2004**

Spørgsmål 263:

"Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 13. september 2004 fra Dansk Sygeplejeråd vedrørende færre kommunale sygeplejersker til flere ældre, jf. alm. del – bilag 899."

Svar:

Det fremgår af Dansk Sygeplejeråds henvendelse af 13. september 2004, at antallet af sygeplejersker i den kommunale sygepleje er faldet med 7 % i perioden 1999-2004, på trods af at behovet for sygepleje i kommunerne er stigende, samt at Dansk Sygeplejeråd mener, at der på denne baggrund er behov for igangsættelse af initiativer på området.

Jeg er enig i, at det er en væsentlig udfordring i de kommende år at styrke den kommunale opgaveløsning på sundhedsområdet, herunder at understøtte kvaliteten i den kommunale hjemmesygepleje.

Regeringens forslag til en kommunalreform har bl.a. til hensigt at skabe en fremtidssikret ramme og stærke, nye incitament, der skal styrke kommunernes indsats på sundhedsområdet, herunder i den kommunale hjemmesygepleje. Regeringen lægger således med aftalen om kommunalreformen op til, at kommunerne får et større ansvar for sundhedsområdet, hvor centrale elementer er skabelsen af et klart og udvidet myndighedsansvar, bæredygtige kommuner, kommunal medfinansiering af de regionale sundhedsudgifter, forpligtende samarbejde med regioner og praksissektor samt kommunalt medlemskab af Sygesikringens Forhandlingsudvalg.

Herudover er der igangsat en række nationale initiativer, der skal fremme kvalitetsudviklingen i sundhedsvæsenet, herunder udvikling af den danske kvalitetsmodel, der på sigt også skal omfatte hjemmesygeplejen.

For så vidt angår Dansk Sygeplejeråds påpejning af faldet i antallet af sygeplejersker i den kommunale sygepleje, vil jeg henlede opmærksomheden på, at det samlede antal sygeplejersker, der er ansat i kommunerne – det vil sige ikke blot i sygeplejen, men også på det sociale område – ifølge mine oplysninger kun er faldet marginalt i perioden 1996-2003 fra 14.725 til 14.501, ligesom antallet af de øvrige personalegrupper på plejeområdet i kommunerne – f.eks. social- og sundhedsassistenter – er steget i perioden.

For mig at se understreger tallene, at udfordringen for kommunerne bl.a. består i at anvende de samlede personaleressourcer på området – på tværs af opgavetyper og faggrupper – på den mest effektive måde, herunder ved tværfagligt samarbejde, ved afprøvning af nye organisatoriske løsninger m.v.

Det er som sagt min opfattelse, at regeringen med kommunalreformen fastlægger den mest hensigtsmæssige overordnede ramme for denne udvikling.